

NUTUK OKUYORUZ

EKİM 2023



Hazırlayan: KEFDER & ATADER



PROJE EKİBİ



EMEL ALAYBEYOĞLU

SERAP ÇETMELİ

HÜLYA YOLCU

KISMET SARIHAN



SEMA ÜNAL

ÖZGÜR DEMİRAYAK

GÜLŞEN ESER

VEDAT ÇINAROĞLU

NECLA AYBER

ÖNSÖZ

Atatürk'ün "En Büyük Bayram" olarak nitelediği Cumhuriyet'in 100ncü yılında İzmir'den gelen çok değerli bir öneriyle coşkulandım. Kültürel Etkileşim ve Farkındalık Derneği Başkanı Sn. Emel ALAYBEYOĞLU ve ATA Derneği İzmir Başkanı Sn. Sema ÜNAL "Nutuk Okumaları" adlı bir tasarımı yönetmek üzere, ATA Derneği Eskişehir Başkanı Sn. Fatimatüzzehra Kıracı'nın özümü önerdiğini bildirdiler. Kutlu bir görevdi, kıvanç duydum. Ayrıntıları saptayarak 19 Mayıs'ta başladık ve her bölümü iki saati aşan okuma ve yorumlarla 8(sekiz) bölümü 30 Ağustos'ta "Türk Gençliği'ne Söylev" ile tamamladık.

Nutuk; Yeryüzü tarihinde uygarlığı başlatmış ve yaymış Türk ulusunun on bin yıldan çok varolduğu Anadolu'dan yok edilmek üzere sürüklendiği karanlığı ve aydınlığa çıkışının savaşımını belgeleri ile anlatan eşsiz bir yapıttır.

Söylev; Özgürlüğün, tam bağımsızlığın ve yüksek uygarlığın akıl ve bilim yolu ile gerçekleşebileceği izlerinden oluşan bir kılavuzdur.

Ulu Önder'in altı gün ve 36,5 saatte okuduğu "Söylev"ini sekiz bölümde okumak ve anlamak kuşkusuz olası değildi. Bir başlangıç örneğiydi. Türk çocuklarına eğitimin her aşamasında okutulmasını güçlü bir biçimde önermeyi amaçlayan çağrıydı.

Bilgisayar ağlarından yararlanılarak gerçekleştirilen bu değerli çalışmayı tasarlayan, yayınlayan ve katılarak yorumlarıyla destekleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk yoldaşlarına sevgi ve saygılarımı sunarım.

Ne Mutlu Türk'üm Diyene

Vedat İlteriş Çınaroğlu

Proje Hakkında



Projenin Amacı



Cumhuriyetimizin 100. yılında Atamızın Nutku'nu okuyoruz. Döneme şahitlik ederek bu süreci günümüz bakış açısı ile değerlendiriyoruz, Atamızın bize iletmiş mesajları alıp yorumluyoruz. Amaçlarımız;

- Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sürecini aktardığı Nutuk kitabının okunması ve anlaşılması.
- Yakın tarihimizde yaşananlar üzerine tüm ülkemiz nezdinde farkındalık yaratmak.
- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı olması dolayısıyla ile, ATAMIZIN; ülkemizin, cumhuriyetimizin kuruluşunu anlattığı bu önemli kaynağın tüm vatandaşlarımız tarafından bilinmesinin sağlanması.



Proje Faaliyet Planı

.....

15 günde bir moderatör eşliğinde belirlenen bölüm hakkında konuşarak, derin düşünme ve anlama süreci başlatılmıştır. Söyleşiler, online olarak planlanmış ve kayıt olanlara duyurulmuştur.

Çalışma sonucunda isteyen katılımcılar okumalarından çıkarımları ile ilgili yazılı paylaşımda bulunmuşlardır.

Paylaşımların derlenerek yayınlanması planlanmıştır.

Ekim ayında çalışmanın tamamlanması ve proje çıktısının yayımlanması ile süreç tamamlanmıştır.

Takvim;

1-18 Mayıs...Projenin duyurulması

18 Mayıs ... Projenin tanıtım toplantısı

15-21 Mayıs ...Kayıt ve bilgilendirme

Mayıs-Ağustos... 15 günde bir çarşamba akşamları online olarak belirlenen bölüm hakkında söyleşi ve paylaşımlar

30 Ağustos Okuma ve söyleşilerin tamamlanması

9 Eylül... Katılımcılardan geri bildirim ve paylaşımların toplanması

9 Ekim... Derlemelerin yayınlanması

15-16 Ekim... Anıtkabir ziyareti ve tören, Ankara gezisi



NUTUK OKUYORUZ - 7

Katılımcıları bilgilendirmek, iletişim ve paylaşımlar için Whatsapp grubu oluşturulmuştur.

Online olarak Zoom platformu üzerinden toplantılar gerçekleştirilmiştir.

19 Mayıs- 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında 8 oturum olarak, toplantılar kaydedilerek, Neva Gelişim TV youtube kanalında yayınlanmaktadır.





PROJE AFİŞLERİ

.....



NUTUK OKUYORUZ

19 MAYIS'TA BAŞLIYORUZ

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA


SEN DE GEL BU COŞKUYA KATIL

VEDAT ÇINAROĞLU MODERATÖRLÜĞÜNDE

19 MAYIS'TA ATA'MIZ İLE BU YOLCULUĞA HEPBİRLİKTE ÇIKMAK İÇİN DAVETLİSİNİZ.

WHATSAPP 05364910890 numaraya isim-soy isim Nutuk yazarak kaydınızı yaptırabilirsiniz.

www.kefder.org



PROGRAM

- 18 Mayıs ... Projenin Tanıtımı
- 15-21 Mayıs ... Kayıt ve Bilgilendirme
- Mayıs-Ağustos... 15 günde bir çarşamba akşamları online olarak belirlenen bölüm hakkında söyleşi ve paylaşımlar gerçekleştirilecektir.
- 30 Ağustos Okuma ve söyleşilerin tamamlanması
- 9 Eylül... Katılımcılardan geri bildirim ve paylaşımların toplanması
- 9 Ekim... Derlemelerin yayınlanması
- 15 Ekim... Anıtkabir ziyareti ve tören, Ankara gezisi

Cumhuriyetimizin 100. yılında Atamızın Nutku'nu okuyoruz. Döneme sabitlik ederek bu süreci günümüz bakışı ile değerlendiriyoruz. Atamızın bize ilettiği mesajları alıp yorumluyoruz.

15 günde bir moderatör eşliğinde belirlenen bölüm hakkında konuşarak, derin düşünme ve anlama süreci başlatıyoruz. Söyleşiler, online olarak planlanacak ve kayıt olanlara duyurulacaktır.

Çalışma sonucunda isteyen katılımcılar okumalarından çıkarımları ile ilgili yazılı paylaşımında bulunacaklardır. Bu paylaşımlar derlenerek yayınlanacaktır.

29Ekim'de çalışmanın tamamlanması ve proje çıktısının yayımlanması ile süreç tamamlanacaktır.

Bu yolculuğa çıkmak isteyenlerin iletişim numarasına isim-soy isim bilgilerinizi mesaj atarak kayıt yaptırabilirsiniz.

Son kayıt tarihi 21 Mayıs 2023
Ayrıntılı bilgi ve kayıt için WHATSAPP 05364910890
Etkinliğimiz ücretsiz ve herkese açıktır.



16 Ekim'de ANITKABİR'DEVİZ

CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINDA NUTUK OKUYORUZ

16 Ekim Saat : 11.00 TBMM ziyareti
Saat : 14.00 Anıtkabir resmi tören

Detaylı bilgi için 05364910890

Nutuk Okumaları

✓ 1.BÖLÜM

31 MAYIS ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- Samsun'a çıktığım gün genel durum ve görünüş (Sf.1)
- Bunlara karşı düşünülen kurtuluş çareleri (Sf. 2)
- Milli kuruluşlar, siyasi amaç ve hedefleri (Sf. 2)
- Memleket içinde ve İstanbul'da milli varlığa düşman kuruluşlar (Sf. 4)
- Müfettişlik görevimin geniş yetkileri (Sf. 7)
- Düşünülen kurtuluş çareleri (Sf. 8)
- Ya İstiklal Ya Ölüm (Sf. 9)
- Uygulamayı safhalara ayırmak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe varmak (Sf. 10)
- Milli Sır (Sf. 11)

✓ 2. BÖLÜM

14 HAZİRAN ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- İstanbul'a geri çağrılışım (Sf. 20)
- Sivas'ta genel bir kongre toplama kararı (Sf. 21)
- Rauf ve Refet Beylerin kararsızlığı (Sf. 23)
- Milli gaye ile ortaya atılma kararı (Sf. 30)
- Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak milletin sevgi ve fedakarlığına güvenerek vicdani göreve devam etme kararı (Sf. 33)
- Erzurum Kongresinin bildirisi ve kararları (Sf. 45)
- Sivas Kongresi'nin uğraştığı işler (Sf. 61)
- Ali Galip olayı (Sf. 81)



✓ 3. BÖLÜM

28 HAZİRAN ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- Sait Molla nasıl çalışıyordu (Sf. 201)
- Milli teşkilatın yeniden düzenlenmesi (Sf. 211)
- Yahya Kaptan konusu (Sf. 213)
- Vicdani görevlerimden biri (Sf. 225)
- Türk milletinin en belirgin istek ve inancı; Kurtuluş (Sf. 247)
- Misak-ı Milli hazırlanıyor (Sf. 247)
- Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanması kararı (Sf. 287)
- Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanıyor (Sf. 293)

✓ 4. BÖLÜM

12 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke:Milli siyaset (Sf. 297)
- Milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümeti: Cumhuriyet (Sf. 300)
- İç isyanlar (Sf. 303)
- Anzavur ve Düzce isyanları (Sf. 304)
- Güney sınırlarımızda geçen olaylar (Sf. 307)
- Konya isyanı (Sf. 308)
- Savaş cephelerinin durumu (Sf. 308)
- Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine Meclis'te şiddetli hücum ve eleştiriler (Sf. 316)
- Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor (Sf. 331)
- Milli Hükümet'in yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması (Sf. 333)

✓ 5. BÖLÜM

26 TEMMUZ ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- Ethem ve Tevfik kardeşlerin muhalefete geçmesi (Sf. 349)
- Çerkez Ethem hükümetin kararlarını tanımlıyor (Sf. 360)
- Demirci Efe de harekete geçiyor (Sf. 363)
- Asi Ethem ve kardeşlerine karşı fiili harekate geçilmesini emrettim (Sf. 370)
- Birinci İnönü Zaferi (Sf. 372)
- Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun temel maddelerini Tevfik Paşa'ya bildirdim (Sf. 382)
- Hilafet ve Saltanat konuları üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'de yaptığım açıklamalar (Sf. 385)

✓ 6. BÖLÜM

9 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- İkinci İnönü Zaferi ve İsmet Paşa'nın Metristepe'de gördüğü durum (Sf. 394)
- Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Grubu'nun kurulması (Sf. 404)
- Aziz milletime tavsiyem (Sf. 412)
- Sakarya Muharebesi (Sf. 412)
- Ordunun başına geçmemi isteyenler (Sf. 413)
- Başkomutanlığı kabul ediyorum (Sf. 414)
- Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım (417)
- Savunma hattı yoktur savunma sathı vardır (419)
- Büyük Millet Meclisi'nce bana "Mareşal" rütbesi ve "Gazi" unvanının verilmesi (420)
- Ordumuzun kararı taarruzdur (Sf. 431)
- Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta; iç ve dış cephelerimiz (Sf. 432)

✓ 7.BÖLÜM

23 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- Başkomutan Savaşı (Sf. 456)
- Ordularımız İzmir rıhtımında ilk verdiğimiz hedefe, Akdeniz'e ulaştılar (Sf. 457)
- Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilat-ı Esasiye, Şeriye ve Adliye Komisyonlarının ortak toplantısı (Sf. 467)
- Karma Komisyona anlattığım gerçek (Sf. 468)
- Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve çöküş merasiminin son safhası (Sf. 468)
- Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle kaçıyor (Sf. 469)
- Asil bir milleti utanılacak bir duruma düşüren sefil (Sf. 470)

✓ 8. BÖLÜM

30 AĞUSTOS ÇARŞAMBA SAAT 21:00-22:00

- Lozan Barış Konferansı (Sf. 475)
- Lozan Barış Antlaşması (Sf. 506)
- Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara (Sf. 538)
- Cumhuriyetin ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim (Sf. 543)
- Cumhuriyetin ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık (Sf. 543)
- Türkiye Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliği ile beni seçti (Sf. 550)
- Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti (Sf. 571)
- Hilafetin, Diyanet ve Vakıflar Bakanlığı'nın kaldırılması ve öğrenimin birleştirilmesi (Sf. 573)
- Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan program (Sf. 601)
- Türk Gençliğine bıraktığım emanet (Sf. 607)



ATAMA MEKTUPLAR

Ziya Gökalp'in Türk tarihindeki en büyük Türkçü olarak tanımladığı, 45 yıldır araştırıp anlamaya çalıştığım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tam olarak anlayabileceğime yaşamımın yeterli olmayacağı kaygısında olduğum anlardaki çözüm yöntemim SÖYLEV'i yeniden okumak oldu.

- Yalnızca Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlatmıyordu,
- Yalnızca Türklüğün sürüklendiği karanlığı anlatmıyordu,
- Yalnızca tarih bilgisinden yoksun yüzlerce yıllık yönetim beceriksizliğini anlatmıyordu,
- Yalnızca akıl ve bilgiden uzak stratejisizliği anlatmıyordu,
- Yalnızca yayılmacılığın körlüğü ve kötülüğünü, yayılmacılara tutsaklığın korkaklığını anlatmıyordu.

Akıl ve bilimin tek egemen olduğu bir anlayışla çok çalışarak, haksızlıklara karşı koyarak saygın kişi, saygın toplum ve saygın ulus olunabileceğini de anlatıyordu.

Anlatmakla bitmeyecek o kadar çok şey anlatıyor ki.... Okumaya gidiyorum, esenlikler dilerim.

Vedat İteriş Çınaroğlu



ATAMA MEKTUPLAR

Atam, aylarca çalışmış, belgeleri toparlamış, hep yaptığı gibi görüşleri de almış, olan biteni irdelemiş, tek tek tüm yaşananları aktararak, 15-20 ekim 1927 yılımda 6 gün boyunca fırkasının kurultayında söylevini gerçekleştirmiştir. Bugüne, bizlere yaptıklarını ve o dönemin koşullarını aktaran bu kaynağı emanet etmiştir. 1919 ile 1927 yılları arasında yaşananları tüm belgeleriyle ve etraflıca belirterek kayıt altına almıştır.

Onun dilinden onun kelimeleri ve ifade tarzı, uslubu ile söylevi okumak büyük aydınlanma ve fırsattı. Her olayı, konuyu, düşüncelerini samimiyetle aktarması yanı sıra farklı durumlarda kullandığı strateji ve yaklaşım biçimleri beni çok etkiledi. Atamın hangi muhteşem yönünü saysam bilemiyorum, bunu okurken anlıyorsunuz. Bir hatip, bir sosyolog, psikolog, devlet adamı, asker ve stratejist, lider, yönetici,....., saymakla bitmez. Okurken düşündüm bir insan nasıl böyle özellikleri bir arada taşıyabilirdi? Bu sanırım onun tam anlayışlamamış olmasını açıklar. Kanımca, onun gibi olabilmek belki de mümkün değil, ancak onun yolunda ilerlemek, onu anlamaya çalışmak, açtığı yolda gösterdiği hedefte olmak mümkün olabilir. O çok şeyi tek başına başarmış, inandıklarını, hayal ettiklerini hiçbir anda hiçbir kuşkuyla düşmeden eminlikle gerçekleştirmiştir. Çünkü biliyordu, çok okumuş araştırmıştı, kendini geliştirmişti ve özel bir ruhtu. Bunu Nutku okurken çok daha iyi anlıyorsunuz.

Nutuk birçok yönden farklı okumalar ile derinleştirilmeli. Askeri dehası ayrı, yöneticilik anlayışı ayrı, Liderlik anlayışı ve birçok başlık ayrı olarak işlenmeli ki hepimiz onun ışığından en yüksek derecede faydalanabilelim.

Bu proje kapsamında bu yolculukta olmak, Atamızın aktardıklarını karşılıklı konuşarak, fikirlerimizi paylaşarak anlamaya çalışmak bana büyük katkı sağladı. Süreci çok daha iyi anlayıp kavramama vesile oldu. Bu ülkenin nasıl zor şartlarda kurulduğunu, o dönemi anlamak adına faydası olmak ile birlikte günlük yaşamımda, insan ilişkilerimde Atam'dan gördüğüm yaklaşımların, olaylara, kişilere ve durumlara yaklaşım biçiminden, hitap şeklinden ve burada sayamayacağım ancak okuyarak, irdeleyerek anlaşılacak tarzından bohçama alabildiklerimi aldım. Herkes okusun, yararlansın dilerim.

Atam, sana olan sevgimi ve bağlılığımı anlatmaya kelimeler yetmiyor, bizim önderimiz olduğun için ne kadar şanslı olduğumuzu biliyorum. Senin de dediğin gibi dilerim ihtiyacımız olan damarlarımızdaki asil kanı tüm milletçe fark ederiz. Senin hayalini kurduğun güçlü ve mutlu bir ülkede sonsuza kadar insanlarımız yaşar. Senin bir hayalin vardı, onu gerçekleştirdin. Onu devam ettirmekte bizim görevimizdir. Hayalin hayalimizdir.

Sevgi ve saygılarımla, önünde eğiliyorum, büyük ATAM.

Dr. Emel Alaybeyoğlu



ATAMA MEKTUPLAR

Türkiye Cumhuriyeti doğduğum, geliştiğim ve yaşadığım bir zemin. Dünya üzerinde nice onurlu, imrenilesi coğrafyalar var. Çok azını da olsa görme olanağı buldum. Ülkem vatanım diye söylemiyorum: Dünyanın neresine giderseniz gidin doğal güzelliklerin kat be katına hem nicelik hem nitelik olarak sahibiz. Çok şanslıyız. Bu güzel coğrafya üzerinde yaşayan halk olarak çok çeşitli içerik ve yoğunlukta özelliklerimiz olduğu gibi ruhumuza ve benliğimize işlemiş bir ATATÜRK sevgimiz var.

Atatürk'ü tanıma şansım olmadı ise de onu bana ilk tanıtan ailem de onun yaşamının son beş yılına denk gelmiş bir nesildi. Atamı kitaplardan öğrendim. Kim ne yazdıysa, ne anlattıysa, nasıl anlattıysa eksik sanki.

Bir dehayı hangi kapasite tam aktarabilir. Aktarsa da ne kadar anlaşılabilir, aynı kararlılık ve cesaretle uygulayabilir. Öylesine bir temel atmış, öyle bir atılım gerçekleştirmiş ki o dönem şartlarında böylesine değerli bu yapıyı bunca kışkırtma, yıkma ve yön saptırma girişimlerine karşın korumaya kararlı bir ATATÜRK ORDUSU var. Ve bu ordunun en temel esin kaynağı NUTUK var. Atamızı kendi kaleminden, kendi perspektifinden anlatan kaynaklardan en önemlisi, en değerlisi. Meclise okuduğu bu kaynak bir anlamda bize yazılmış bir mektuplar bütünü. Kim ne yapmış, kim ne düşünmüş, ne konuşmuşsa hepsini kayıt altına almış. Ne güzel yapmış.

Nutuk'u okudukça:

- Adım adım milli mücadele dönemini,
- Şehir şehir ulusal birlik ruhunu,
- Ülke ülke savaşta davranış biçimlerini,
- Çatışan fikirleri, politikaları,
- Liderlerin bakış açılarını,
- Dünya coğrafyasında tarihin akışını,
- Bireylerin ihtirasları, zayıf yönleri ve çekincelerini,
- İletişim ve uygulama becerilerini,
- Hepsinden önemlisi öngörü, irade, kararlılık ve bütüncül vizyon sahibi liderimiz, önderimiz ATATÜRK' ü gördüm.

Savaşan bir neslin evladı, Savaş için hazırlanan bir ordu askeri, Savaşa savaşa BARIŞ diyen bir lider, "YURTTA SULH CİHANDA SULH" dedi.

Yurdunu düşman işgalinden kurtarmak uğruna yıkımı, sefaleti, çöküşü gören o neslin torunlarıyız. O günlerden bu günlere ne kadar yol aldık, neler başardık, neler hedefliyoruz diye düşündüm.

1918'den 1920'lere'1923 lere kadar geçen 5 yılda daha da sonrası için 15-20 yıl içinde hızla gerçekleşen bu sıçrama, frekans değişikliği geçen 100 yıl içinde nereye evrildi diye düşündüğümde:

O dönemin işgalci güçleri şimdi de işgalci. Çoğu artık çağa bambaşka araçlarla bakmakta. İletişim boyut değiştirdi. Dünyada artık her tür bilgi her yere anında servis edilebilir duruma geldiği gibi toplulukları oyalayan, pasifize eden, çeldirici araçların da birer kültürel, dijital silah gibi kullanılması söz konusu. Bilgi kirliliği insan manipülasyonunun da bir zemini haline getirildi. İçinde yaşamakta olduğumuz bu dönem, artık savaşlar insanın cismen öldürüldüğü değil zihinlerin medyatik/dijital araçlarla ruhen/fikirsel olarak öldürüldüğü bir zaman dilimi. Doğru kaynağa ulaşmak ve sağlam bilgi erişimi gerçekleştirmek atılacak doğru adımlar için en önemli araç ve tam da bu nedenle NUTUK en değerli kaynağımızdır. İçindeki her bilgi günümüze ve geleceğimize bir ışık; yol göstericidir.

Umutsuz muyum? Hayır. Dünya bir insanlık bütünü. Dünkü yanlışlar bugünün doğrularına yenilecek elbette. Her gerilik bir ilerici adımda yok olacak. Bu hem kişisel tarihimizde hem de dünya tarihinde böyle.

ATAM'A Saygı ve Minnetlerimle

Serap Çetmeli



ATAMA MEKTUPLAR

Nutuk'u daha önce okumuştum ancak birlikte okumak, bir grup ile irdelemek, değerlendirmek bambaşka duygular yaşattı, görüşler ve bakış açıları sağladı bana, ufku genişletti. Öncelikle emeği geçen tüm dostlara sonsuz teşekkürler. Bu oluşumun içinde olmaktan, sizleri tanımaktan çok çok mutlu oldum. İçinde bulunduğum STÖ'nün misyonu doğrultusunda bu çalışmanın gençler hatta çocuklar ile yapılması, anlaşılması ve özümsemesi en büyük dileğim, hayat hedefim. Okumanın tercih edilmediği, görsel ve dijital öğretilerin daha verimli olduğu günümüzde kullandığımız bu yöntem ile zoom üzerinden onlara dokunabilmek, tartışarak anlatabilmek daha doğru ve etkili bir metod olabilecek düşüncesi bana çok umut verdi. Grubumuza katılan iki gencimiz, kardeşim ve birkaç da gönüllü arkadaşım ile yaptığımız görüşmelerden ben de bu geri bildirimleri aldım. Ne kadar çok şey borçluyuz Atam'a, silah arkadaşlarına, Türk milletine, ruhları şâd olsun, huzur içinde uyusunlar, hepsine saygı, minnet ve özlemle.

Dünya konjonktürü, ülke içinde yaşadığımız bu günler, Nutuk'un önemini ve anlaşılmasını daha da gerekli kıldı. 100 yıl öncesinden bu günleri anlatan bir vizyon vurgular, gerek savaş stratejileri gerekse savaş öncesi ve sonrası planlamalar her gencin içine sindirmesi, ufkunu açması için ne kadar kıymetli.

Söyleşilerimizde de paylaştığım iki anektod ile o günlere döndüm, sanki içinde yaşadım, aile büyüklerimi andım, duygulandım. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bugün burada bunları konuşabiliyorsak onlar sayesinde diye düşündüm. Baba tarafından Kırım'dan 1800lerin ikinci yarısında İnebolu'ya göçmüş. Anne tarafından gene aynı yıllarda, aynı nedenlerle, Bulgaristan'dan Bursa'ya göçmüş iki ailenin torunlarından birisiyim ben. İnebolu'da 1919'da bir şehit büyükbabam ve Gazi Fatma ninem var. (öykülerini sizlerle paylaşmışım)

1922'de Kocatepe'de 26 Ağustos sabahı ilk taarruzda kaybettiğim büyük dayım var, yıllar sonra elimize geçen vasiyeti de sizinle paylaşmışım. Hala o vasiyeti okurken (1921-22' lerde yazılmış) gözyaşlarımı tutamadığım anılar, acılar, gurur, minnet,... hepsi depreşti, birbirine karıştı, sel oldu, aktı nutuk okurken..

Eğitim reformları, savaş sırasında planlanan İktisat Kongreleri, topyekun bir kalkınma.

İki farklı göçmen ailenin çocukları, Kurtuluştan Kuruluşa verilen mücadele. İnebolu'dan Dumlupınar'a, İzmir'e. İlke ve devrimler. Cumhuriyet öğretmenlerinin yetişmesi. İki Cumhuriyet öğretmeni annem ve babamın yollarının kesişmesi. Ata'ma bir mektup yazsaydım veya karşımda olsaydı tüm bunları söylemek isterdim, teşekkür etmek isterdim, tüm içtenliğimle duygu ve düşüncelerimi, o gittiğinden beri olanları anlatmak isterdim, son yıllarda ilke ve devrimlerine yeterince sahip çıkmadığımız için af dilemek isterdim, ama bundan sonra yılmadan mücadele edeceğimize söz vermek isterdim.

Yeni nesillere ise bunları aktarmak bizim görevimiz.

Bugün, bu ülkede rahat yaşıyor, nefes alabiliyorsak Cumhuriyet Kazanımları sayesinde değil mi?

"Bu Cumhuriyet'e bir borcumuz var"

Seha Yamaç Şahin

Not: Hikayeler ekte verilmiştir.



ATAMA MEKTUPLAR

Nutuk okumaları gurubu ile bir araya geldik. Okumayı çok arzu etmeme rağmen bir türlü okuyamadığım Nutuk'u sizlerle çok keyif alarak okudum. Yorumlarla da zihnimde pekişti. Atamızın büyüklüğü, fedakarlığı, kendisini ülkesine milletine adanmışlığı, yıllarca bir cepheden bir cepheye koşması, yokluklara rağmen zaferler kazanması, milletine olan güven hissi ona olan hayranlığımı arttırıyor. Çok yönlü bir insan. Pek çok güzel vasıfları var. İyi bir asker, iyi bir devlet adamı, iyi bir düşünür, sanat gücü çok fazla. Her türlü güzel vasıflara sahip. Tüm dünyanın saygısını kazanmış. Düşmanlarının bile. Kadın haklarını bize kazandırmış tüm dünya milletlerinden önce. Ona olan sevgim ve hayranlığım sonsuza dek sürecek. Minnet, sevgi, saygı ve özlemle her an anıyor. Şükranlarını sunuyorum. Nutuk gurubuna teşekkürlerimle.

Melek Güsar



ATAMA MEKTUPLAR

Nutuk okumalarına ablam Seha Yamaç Şahin sayesinde zoom toplantısına katıldım. Ne kadar güzel bir aydınlanma yaşadım emeği geçen herkese teşekkürler. Öğretmen anne babanın çocuğu olmaktan bir kere daha gurur duydum. Çılgın Türkleri okurken çok heyecanlanmışım. 1919 babamın doğumu ve yer İnebolu. İnebolu'dan kaçış, o dönemde basta baba yok anne cahil hiçbir gelir yok. O şartlarda sanat okulunda ve öğretmen okulunda okuyarak teknik resim ve tasarı geometri hocası olması takdir edilesi bir olay. Seneler sonra şehir plancısı olarak çalışırken birlikte is yaptığım harita mühendislerinden sanat okulunda verdiği teknik resim dersleri sayesinde Yıldız Teknik Üniversitesini kazandıklarını öğrendim. Babama duydukları sevgi, saygı ve minnettarlığı beni bir kere daha gururlandırdı. Öbür tarafta annem 1925 doğumlu kız meslek lisesi ve devamında kız teknik öğretmen okulu ve dikiş öğretmeni olması. O dönemde bir kız çocuğunun bu başarısı. Tabiki ailesi sayesinde ama kendi azmi gayreti ve devlet desteği ile. O dönemde öğretmene verilen değer. Eğitimin yerlerde süründüğü günümüzde Atatürk'ümüzün yaptıkları daha fazla değer kazanıyor. Yoktan var etmiş birçok şeyi. Onun 15 yılda yaptıkları ne kadar kolay harcadı. Ümidimizi kaybetmeden devam etmenin zorunda olduğu bilincindeyiz. Türkan Saylan hocanın başlattığı kız çocuklarını okutma seferberliği günümüzde daha değer kazanıyor. Bu alanda ablam Seha Yamaç Şahin'le gurur duyuyorum. Anne babamızdan aldığı elle C.Y.D.D çocuklara burs vererek okumalarını sağlayarak Atatürk'ün izinde yürümekte, bir eğitim neferi olarak canla başla çalışmaktadır. Emeği geçenlere teşekkürler.

Sena Erkan



ATAMA MEKTUPLAR

Norveç'de çok yaygın kullanılan ve çözümsüz kalındığında söylenen bir deyim varmış. "Atatürk gibi düşün". Demek ki örnek verilecek bir başka lider yok. Belki de böylesi bir daha gelmeyecek. Bu anlamlı projede emeği geçen herkesi ve proje fikri sahibi olan KEF-DER başkanı Emel arkadaşımızı kutluyorum.

Dileğim NUTUK tüm dünyaya "Atatürk gibi düşünme" rehberi olsun.

Kismet Sarıhan



ATAMA MEKTUPLAR

“Nutuk okuyoruz” projesinin geri dönüşü olarak hazırladığım bu metne, kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. İlk okulu, Benzetme yerindeyse sizin bir yıldız gibi doğduğunuz Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki, boğazın karşısındaki körler okulunda okudum... Orta okulu Ankara Beşevler’deki Mithat ENÇ Körler okulunda, liseyi memleketim Alanya’da Alanya A. Feyzi ALAATTİNOĞLU Lisesi’nin süper kısmında okudum... Ön lisans eğitimimi, “Cumhuriyetin yaptırımı” olarak sizin kurduğunuz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne bağlı Adalet Meslek Yüksek okulunda tamamladım... Lisansımı Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladıktan sonra aynı üniversitede Kamu Hukuku/İnsan Hakları Hukuku Yüksek lisans programını “Bir Koruma Tedbiri Olarak Teknik Araçlarla İzleme” başlıklı tezimi vererek tamamladım... Avukatlık ruhsatımı aldım... Doktoraya hazırlanmaktayım...

Sevgili ATATÜRK,

Türkiye körlerinin eğitim almalarına öncülük eden duayen körlerden biri yurtdışına çıktığında kendisine yanılmıyorsa Mısırlı körlerden biri Fatiha suresini bilip bilmediğini sormuş ve bu gereksiz soru nedeniyle gerginlik yaşanmış...

Sevgili ATATÜRK,

Ben o Mısırlı ya da Arap kör gibi değilsem, sizin bu topraklarda yaktığınız aydınlanma ateşi sayesinde... Yaktığınız aydınlanma ateşi sayesinde başka bir dünyanın var olduğunu kavradım... Bundan dolayı size ne kadar teşekkür etsem az...

Tüm yaptıklarınızdan dolayı size minnet duyuyorum... Ne yapsam size olan borcumu ödeyemem...

Sevgili ATATÜRK,

Ülkece çıkmazdayız... Ülkemizin çıkmaza girmesine engel olamadığım için çok üzgünüm ve kendi adıma sizden çok özür diliyorum...

Sevgili ATATÜRK,

Nutuk’ta, Çok güç koşullarda hangi engelleri nasıl aştığınızı anlatmışsınız... Bir başka deyişle karşılaşılan her sorunun bir çözümünün olduğunu göstermişsiniz...

Sevgili ATATÜRK,

Her çıkmazın bir çıkışının olduğunu düşünüyorum... Sevgili hocamız Türkan SAYLAN’ın deyişiyle “sorunun değil, çözümün bir parçası” olacağız... Ülkemizi içinde bulunduğu bu çıkmazdan koşullar çok ağır olsa da mutlaka çıkaracağız; çünkü, bizim yol göstericimiz sizsiniz... Çünkü, sizin de belirttiğiniz gibi “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.”

Nutuk Okuyoruz Projesinden sonra bu gerçekliği bir kere daha gördüm...

Recep Avara



ATAMA MEKTUPLAR

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Odunpazarı ‘Kurtuluş Müzesi’, strateji odasında aniden karşımda masa başında oturan İsmet İnönü’yü gördüğümde duyduğum heyecan acaba sizi karşımda görsem kaçta katlanırdı diye sormadan edemiyorum.

Size nasıl hitap ederdim, elim ayağım dolanır, kalbim duracak gibi olurdu herhalde... Siz bana “çocuk “der miydiniz? bilemem.

Ben sizin, bizlere bahsettiğiniz “laiklik” ilkesi ile beni yetiştiren öğretmen bir annenin kızıyım. Namazında, niyazında, orucunda dindar halam tarafından, dinsiz diye itham edilen, 17 yaşında öğretmen çıktığında İzmir’den Van’a tayinini isteyen idealist bir öğretmen anne. Balkan savaşında Köprülü’den (Tito Velez) zorunlu göçen ailesi, Eskişehir’e yerleşince ailenin yedinci ve sonuncu evladı olarak, 1921 de Eskişehir de doğmuş annem.

Bugün her şeyi sizlere borçlu olduğumu hissederek, aklın, bilimin, sorgulamanın, değerlerin ne olduğunu daha derinden idrak ediyorum. Sizlere; vatanımız için onca mücadele ve savaşları verenlere, yoklukları yaşayanlara şükran borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum, Yeteri kadar layık olamadığımı düşünerek, çare ve çözüm için didiniyorum. Aradığınız ‘İlham ve Kuvvet Membaı Milletın Kendisidir” diyen sözünüzü hiç aklımdan çıkarmayarak.

100 yıl sonrasında, okumuş olduğunuz 4000 kitabın üzerine daha neler neler okur ve bu çağı bizlere nasıl yorumladınız diye hep merak ediyorum. Siz her ne kadar Nutuk’ta (sy:482);

“Efendiler, bütün insanlığın görgü, bilgi, ve düşüncede yükselip olgunlaşması, Hıristiyanlığı, Müslümanlığı, Budizmi bir yana bırakarak basitleştirilmiş ve herkes için anlaşılacak duruma getirilmiş saf ve lekesiz bir dünya dininin kurulması ve insanların, şimdiye kadar kavgalar, çirkeflilikler, kaba istek ve iştahlar arasında bir sefaletanede yaşamakta olduklarını kabul ederek, bütün vücutları ve zekaları zehirleyen zararlı tohumları yok etmeye karar vermesi gibi şartların gerçekleşmesini gerektiren ‘birleşik bir dünya devleti’ kurma hayalinin tatlı olduğunu inkar edecek değiliz.” diyerek bize yolu gösterseniz de bunun ‘tatlı hayal’ olduğunu da vurguluyorsunuz.

100 yıl sonra ülkenin geldiği noktada yine köşeye sıkıştırılma sancıları içindeyiz. Nutuk’tan çıkardığımız, aldığımız derslerle ‘Görgü, bilgi ve düşüncede yükselip olgunlaşmış’ biz STK gönülleri bir aradayız. ‘Kendimizi dünyanın hakimi zannetmek gafletine’ düşmeksizin, ‘Dünyanın durumunu ve dünyadaki gerçek yerimizi’ tanıyarak, farkındalıkla ‘çağdaş hukuk anlayışı’ ile ‘laik devlet deyiminden dinsizlik anlamı çıkarmak eğiliminde olanlara ve bundan yararlanmak isteyenlere fırsat vermemek için...’ sy.485 yolunuzu yolumuz biliyoruz.

Şükran ve minnetle tüm şehitlerimizi anarak.



ATAMA MEKTUPLAR

Nutuk, bu yaşıma gelmeme rağmen henüz okuma fırsatı bulamadığım, ama bunun için kendime çok kızsam da bir türlü gerçekleştiremediğim bir hayalimdi, Sözde Atatürkçü, Sözde Vatansever, Sözde Müslüman olmaksızın, tarihimi okumam, anlamam, irdelemem, vatanım için bunları bilip anlatabiliyor olmam için çok büyük fırsat sağladınız.

Atatürk' ü ve yaşadıklarını kendi kaleminden okuyup anlıyor olmak çok çok değerliydi. Emeği geçen herkese saygı ve sevgilerimle,

Medine Uğur



ATAMA MEKTUPLAR

Bir adım devrim
Bir adım özgürlük
Bir yanım insan hakları diğer yanım Atatürk ilke ve yenilikleri
Ben Atatürk'ün kızuyım
Atatürk'ün yolunda, Atatürkçü öğretmenim.
Atam sana çok teşekkür ederim;
Sen olmasaydın bunların hiçbirini olamazdım.

Gülten Bal



ATAMA MEKTUPLAR

Türkiye'nin bağımsızlığı 29 Ekim 1923.

Bu satırları yazabiliyorsam, kurmuş olduğun Cumhuriyete borçluyum, sevgili ATAM.

Ben Narlıdere Pakize Ateş kadın danışma merkezi, güçlü kadınlar tiyatro eğitmeni Şaziment Duran, karşında saygı ile eğiliyorum.

Cumhuriyete emek veren, canlarını feda eden askerimiz, kurmaylarınız kadar, Nezahat onbaşı yı, Kara Fatmayı, Adile onbaşığı, Nene hatunu, Halide Edip 'i, Kara Ayşeyi ve isimsiz binlerce kahramanı anmadan geçemeyeceğim, ruhları şad olsun.

Özgür cumhuriyet için verdiğiniz mücadele, dünya liderlerince de taktire şayan bir Türk liderinin verdiği hakları korumak boyumun borcudur.

Bir tiyatro eğitmeni olarak da senin eserlerine sahip çıkıp sözlerini dünyaya duyurmak, seni ölümsüz özgürlüğünün, milli mücadelenin lideri olarak nesillere aktarmak benim boynumun borcu dur.

Bu kafa bedenimden ayrılmadığı sürece yolun yolum, izin izimdir.

Huzur içinde uyu tek liderim, Mustafa Kemal Atatürk.

Ş. Şaziment Duran



ATAMA MEKTUPLAR

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü anlama yolculuğundaki baş kitabımız olmalı Nutuk.
1919'da Samsun'a giden Bandırma vapurundaki o yolculuk bir ulusun kendi kaderini belirleme yolcuğunun başlangıcıydı.
Sakarya Meydan Muharebesinde yaralı olmasına rağmen bizzat ordularının yanında olması ne büyük bir moral ve motivasyondur.
Öyle ki o zamanlar her yaptığını kaleme alarak bizlere bizzat kendisi 1919- 1927 yılları arasını aktarmak istemesi ne büyük bir öngörüydü!
Başkomutan Savaş'ının hazırlanma safhasında bizzat kendisi arşın ile savaşa hazırlık sürecinde nelere ihtiyaç duyulduğunu belirlenmesinde çabaları.
Türk milletinin tarihi ve tarihteki yerini yeniden Türk milletine hatırlatması.
Yeni bir durum karşısında mevcut olasılıkları anlatması...
Türkiye Cumhuriyet'inin hangi koşullarda kurulduğu.
Ve o yıllarda çağı ve çağın ötesine geçen kararları, düşünce ve davranışları, insan sevgisi, ...
Nutuk 'u okurken Sevgili Atam anlatıyordu adım adım, bir milletin bağımsızlık mücadelesini...
O yıllarda her türlü zorluk karşısında kararlı ve onurlu davranışları ile Türkiye Cumhuriyet'inin kurulmasında emeği olan başta Mustafa Kemal Atatürk, kahraman kadınlarımız ve halkımızı kalpten şükranlarımı sunarım.

Meltem Karataş



ATAMA MEKTUPLAR

"1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım." diye başlamıştı Nutuk'u anlatmaya....Evet 19 Mayıs; doğum tarihidir, böyle demişti kendisi Aynı zamanda dünyanın en masum en haysiyetli en ahlâklı kurtuluş mücadelesini de başlattığı tarihi...Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci kurultayında, 15-27 Ekim 1927 tarihleri arasında 6 günde ve 36,5 saatte okuduğu Nutuk, Gençliğe Hitabesiyle son bulmuştu. 15 Mayıs 1919 da Yunanlıların İzmir'e çıkması ve Mustafa Kemal Paşa'nın 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkararak kıvılcımı ateşlemesiyle başlayan Türk Kurtuluş Savaşı, başlangıçta Kuvay-ı Milliye'nin karşı koymasıyla yer yer dumanı tüten bir kor ateş halindeydi. Bu ateş, 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihleri arasında 22 gün-22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi ile alevlendi ve karanlık günler geçiren milletimizin önünü aydınlatan meşaleye dönüştü. 13 Eylül 1921 de, düşmanın Sakarya'nın batısına atılarak zaferin kazanılmasıyla iyice aydınlanan bu meşale bir yıl süren hazırlıkların sonunda, 26 Ağustos 1922'de başlayan ve Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bizzat Kocatepe'ye çıkarak idare ettiği Büyük taarruzla adeta düşmanın başına inen bir ateş topu oldu. Büyük taarruzla birlikte Yunan Cephesi yarılmış, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesinde çevrilen düşmanın büyük kısmı imha edilmiş, kurtulanlar İzmir'e kadar yıldırım hızıyla takip edilmişti. Düşmana nefes aldirmeden ilerleyen ordumuzun hızı ve hareketi muazzamdı. Sırayla; Kuvay-ı Milliye'nin örgütlenmesi, kongreler süreci, doğu cephesi, güney cephesi, Milli Mücadele'nin merkezinin Ankara olması, meclisin açılması, iç isyanlar, İstanbul'dan kaçırılan silah, mühimmat ve malzemenin İnebolu'dan istiklal yoluyla Ankara'ya ulaştırılması, düzenli ordunun kurulması, Birinci ve İkinci İnönü Muharebeleri, Aslıhanlar-Dumlupınar, Kütahya ve Eskişehir Muharebeleri, Sakarya Boylarında, soluk- soluğa, göğüs-göğüse yapılan, Türk tarihinin dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi ve nihayetinde düşmanın Ege'nin soğuk sularına dökülmesiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi...Hepsi birbiriyle bağlantılı ve bir bütün olan bu mücadele kolay kazanılmadı. Bitmiş tükenmiş bir milleti tekrar ayağa kaldırmak, zafere inandırarak düşmanın karşısına çıkarmak, ancak bir dâhinin altından kalkabileceği bir başarıydı. İstiklal Harbi'nin dönüm noktaları vardır, umutsuzluk veren büyük sıkıntılar ve yokluklar yaşanmıştır. Fakat "bir kişi, bu mücadelenin başındaki eşsiz lider Mustafa Kemal Paşa, umutsuzluğa hiç kapılmamış, mücadeleden hiç vazgeçmemiştir. Her adımı ilmek ilmek örmüş, her faaliyeti önceden planlamış, en küçük ayrıntıları dahi kaçırmamıştır. Zaten ülkenin içinde bulunduğu ahval ve şartlarda başka türlü başarıya ulaşılması imkansızdı. Türk İstiklal Harbi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ile ilgili binlerce makale, kitap, anı, roman yazıldı, belgeseller, filmler yapıldı, enstitüler, araştırma birimleri kuruldu, farklı bakış açılarıyla bu dönemde yaşananlar ortaya konuldu. Fakat Nutuk, bizzat birinci ağızdan, tüm mücadeleyi planlayan, uygulayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazıldığı için en önemli kaynak eserdir, bir başyapıttır, başucu kitabıdır. Mustafa Kemal Atatürk Nutukta 19 Mayıs 1919'dan itibaren bu eşsiz Mücadeleyi yalın ve açık bir dille anlatmış, sonunda Cumhuriyeti emanet ettiği gençliğe hitabeyle geleceğimize ışık tutan mesajını vermiştir. Özellikle gençlerimiz başta olmak üzere tüm milletimizin Nutuk'u okuması, özümsemesi ve ders çıkarması önemlidir. Bu nedenle Atader İzmir Bölümü'nden " 100. Yılda Nutuk Okuyoruz" projesini çok önemsiyor, başta Yönetim Kurulu Başkanı Sema ÜNAL olmak üzere bu projeyi planlayanları, uygulayanları ve katılımcıları yürekten kutluyorum. Basta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi ve milli mücadeleye katkı sağlayanları rahmet, minnet ve şükranla anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum!.. "Ne Mutlu Türküm Diyene"

Saygılarımla

Kenan ARSLAN



ATAMA MEKTUPLAR

Nutuk'u önceden birkaç defa okumuştum. Nutuk Okuma Etkinliğinde yapmış olduğum tarzda bir okumayı hiç yapmamıştım. Nutuk'u ilk kez analiz ederek ve yorumlayarak okudum.

Bu okumalar esnasında;

1. Atatürk'ün sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurucusu olmadığını, iyi bir tarihçi, iyi bir ekonomist, iyi bir sosyolog, iyi bir Türkolog, iyi devlet adamı olduğunu,
2. Nutuk'un, sadece Kurtuluş Savaşı ve sonrasında yapılanları anlatmadığını, gelecekte ülkenin karşılaşacağı harici ve dahili bedbahtların kimler olacağını ve bunlar ile nasıl mücadele etmemiz gerektiği yönünde bize ışık tuttuğunu,
3. Atatürk'ün pro-aktif bir lider olduğunu, olaylar olduktan sonra hareket eden değil, olay olmadan önce onu iyi sezen ve yapması gerekeni doğru yerde ve doğru zamanda yapan bir lider olduğunu,
4. Hangi şartta ve durumda olursak olalım asla karamsar olmamayı, daima "Atatürk" gibi düşünmemiz gerektiğini,
5. Ülkenin en önemli sorununun eğitim olduğunu ve bütün kötülüklerin ondan beslendiğini, Türkiye Cumhuriyeti'ni müreffeh ülkeler arasına sokmak istiyorsak ilk önce kaynağını Türk kültüründen alan bir eğitim programı ile halkımızı eğitmemiz gerektiğini,
6. Düşman ile mücadelede iç cephenin çok önemli olduğunu ve onu çok sağlam tutmamız gerektiğini bir kez daha öğrendim.

Özgür Demirayak



ATAMA MEKTUPLAR

Ne mutlu Türk Milletine Atatürk gibi bir atamızın olması ve bizi bu noktaya taşımasıdır. Yine Nutkun'da seslenerek, türk milletine yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz gibi bir görev vermiştir. ATAMA SEVGİLERİMLE...

'Efendiler, bu nutkumla, millî varlığı sona ermiş sayılan büyük bir milletin, istiklâlini nasıl kazandığını, ilim ve tekniğin en son esaslarına dayanan millî ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu anlatmaya çalıştım.'

Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz...

Hülya Kırmızıkuşak



ATAMA MEKTUPLAR

2023 Yılı'nın ilk aylarından itibaren çalışmalarına başladığımız ve KEFDER & ATADER ortak tasarımı olan "100. Yılda Nutuk Okuyoruz" u, 19.Mayıs.2023 tarihinde gerçekleştirdiğimiz ilk buluşma ile başlattık.

Çalışmalarımızı ilk günkü heyecanı ile sürdürürken, bölümlerine ayırarak okuduğumuz NUTUK'u, bu proje vesilesi ile bir kez daha okumak, tarihsel sırasıyla o dönemde yaşananları hatırlamanın ötesinde 1919 yılından 1927 yılına kadar geçen süre içinde askeri, siyasi, toplumsal vaka ve gelişmelere ya da kişiler arasındaki iletişim, etkileşim de dahil bir çok olaya farklı açılardan bakmama olanak sağladı.

Dönemsel olarak yaşananları değerlendirirken, Gazi Mustafa Kemal'in toplum ve de kişilere karşı takındığı tutum ve davranışların sosyolojik, psikolojik, kültürel yaklaşım ve kullandığı diplomatik dil ile yüksek ahlak çerçevesinde değerlere sadık kaldığını görerek, elimizdeki bu değerli eserin aslında bir baş ucu bitiği olarak kullanılması gerektiği düşüncesine vardım.

Çevrim içi buluşmalarımızda, O dönem yaşananları irdelerken çoğunlukla Atatürk'ün ölümünden sonraki tarihsel süreçte ve de günümüzde ülkemizde yaşananlara, dünyada gerçekleşen olaylara da değinerek Ulu Önderimizin hassasiyetlerinin ve ön görülerinin yüz yıl sonra dahi karşılık bulduğunun farkındalığı ile ATA'mıza olan hayranlığım katlanarak arttı.

Yine ATA'nın Türk Toplumuna önerdiklerini ve bizzat uyguladıklarını tekrar hayata geçirmemiz durumunda, şu an içinde bulunduğumuz karmaşık durum ve çöküşün son bulacağına inancım kuvvetle arttı.

Bu noktada umudumuzu yitirmeden O'nun savunduklarını sonsuz inançla savunmak, O'nun yaptıklarından esinlenerek günümüz koşullarına uyarlayacağımız çalışmaları gerçekleştirmek için,"MUHTAÇ OLDUĞUMUZ KUDRET DAMARLARIMIZDAKİ ASİL KANDA MEVCUTTUR."

" NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE"



ATAMA MEKTUPLAR

Bir gece vakti işgal içindeki
İstanbul'dan gizli kaçış
Nice dalgalardan, nice hayallerden geçiş
İki günde Samsun'a varış
Nefes nefese Erzurum, Sivas, Amasya, karış karış
Ankara'da yürekler kabarıyor, mevsim kış
Seymenler karşılar, analar, bacılar
Mustafa Kemal geldi, başladı uyanış
Kurtar bizi Paşam, dualarla yakarış
Biz Atamıza sevdalıyız, ölmeden daha
Onunla bitecek savaş, gelecek barış
Artık Ankara başkent payitahta ret
Karar meclisten, düşmanı süngülerle yok et
Sakarya, İnönü, Dumlupınar, başladı hücum
Atam Kocatepe'de, onun azminden gelir gücüm
On beşinde, kınalı kuzular, demez küçüğüm
Öl diye emir vermiş Atam, İzmir'e Akdeniz'e giderim
Bir avuç yürekle ben, yedi düveli yenerim
Sevdam var Atama, ölesiye severim
Döktük Yunanı Ege'ye, İtalyan ı Akdeniz'e
Payitaht yıkıldı, Dünya şaştı bize
Lozan'da kalemim güçlü, sınırlarım çizildi
Kaç Haçlı sefer, göğsüme çarpınca ezildi
Bir sevda türküsü bu, sevdamin adı Atatürk
Korkmam, sönmez bu şafaklar, çünkü imanı büyük
Kabus bitmiş, yeşermiş yurdumun dağlarında yapraklar
Cumhuriyete kavuşmuş, göğsünde şehit dolu topraklar
En büyük sevda benim, yüreğimde yüzyıldır
Atatürk var, Atatürk var

Şaban Tuncer



ATAMA MEKTUPLAR

Varlığımızı borçlu olduğumuz, sadece bizim değil, ezilen tüm halkların önderi, yüzyılların dahisi Atam,

Bize bıraktığın emaneti koruyacağıma açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Hülya Tasar Yolcu



ATAMA MEKTUPLAR

Türkiye Cumhuriyetimizin Kurucu lideri Mustafa Kemal ATATÜRK'ümüzün Dünyanın malum kabulüyle sahip olduğu üstün askeri dehası, sosyal, siyasi donanımı, cesareti ve öngörüsüyle önderlik ettiği,

Atalarımızın ve kahraman Türk Halkının canları pahasına mücadelesiyle, al bayrağımıza rengini vermiş kanlarıyla sulanarak emperyalizmin acımasız işgal anlayışından bağımsızlığımıza uzanan kutlu yolu aydınlattığı, bizlere emanet edilmiş kutsal bildiğimiz cennet Vatanımızın bugün yaşadığı ciddi sosyal, siyasi sıkıntıların, türlü hainliklerle düşürüldüğü durumun çözümünün;

Atamızın yaşanmış nice zorlu deneyimleriyle 100 sene önce NUTUK başlığıyla yazdığı, Bizlere bırakmış olduğu hayati vasiyetin, yolumuzu aydınlatan fikirlerinde olduğunu her geçen gün daha iyi idrak ediyoruz.

Cebren ve hile ile aciz bırakılan Vatanın önemli kaleleri zaptedilmiş, şerefli ordusu yıpratılmış, ekonomisi, halkın refahı olumsuz boyutlara gerilemişse de,

Çocuklarımızın ve gelecek nesillerin Türk istikbalini özgürce tesis edebilmek, Türk istiklal ve Cumhuriyetini bu durumdan kurtarmak için sahip olduğu gücün damarlarındaki asil kanda mevcut olduğu inancıyla mücadelemiz, İnsana, yaşam döngümüzde birbirine hayati derecede bağlı Doğamıza, tüm Canlılarına saygıyla, son nefesimize kadar devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünde, bizlere bu vefa, minnet, saygı ve sevgi duygusunu yürekten hissettiren, haklarını hiçbir şekilde ödeyemeyeceğimiz ebedi liderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK, kahraman Silah Arkadaşları, Milli mücadelemizin tüm adsız Kahramanlarına, cefakar Türk Halkına, bugün halen sınır boylarında bu mücadeleyi verirken yaşamını kaybetmiş Mehmetçiklerimize sonsuz rahmet dualarımla!

“Ne mutlu, Türk'üm diyebilenlere!”

Ümit Bulut



Teşekkürler

Projenin duyurulmasında emeği geçen;

Bornova Altındağ STK Yerleşkesi Müdürü Sn. Şahin Doğan'a
ÇYDD Derneğinden Sn. Seha Yamaç Şahin'e

katkılarından dolayı teşekkür ederiz.



Ekler



Babam Hasan Hami Yamaç anlatıyor;

Annem, babam İnebolu doğumlu, ben babamı 10 yaşımda kaybettim.

Anne dedelerim, Kırım Kefe'den, doğdukları yerlerde mutlu, mesut yaşarken Rus mezalimi zamanla hayatı onlara yaşanmaz kılmaya başlıyor. Anadolu'ya göçler artıyor. 93 Harbi artık son dayanma noktası.

KIRIM MÜFTÜSÜ'nün oğlu, Kefe Camisi İmamı YAHYA EFENDİ ve iki oğlu Musa ile Hasan da büyük sıkıntı içinde, doğdukları topraklardan ayrılmak çok zor ve acı geliyor. Uzun tartışmalar yaşanıyor ve ailece verilen karar ile göç başlıyor. Kafkaslar üzerinden İnebolu'ya varış uzun ve zorlu bir süreç olarak anlatıldı bize hep, yollarda çok kayıplar ve aileden ayrılmalar olmuş, bir kısım İnebolu bir kısım Bilecik taraflarına yönelmiş. Daha sonra Bilecik'e gidenler ile hiçbir bağlantı kurulamamış. Benim ailem İnebolu'ya yerleşmiş.

Dedelerim, İnebolu'da köklenmeye başladıktan sonra aile de tekrar büyümeye başlar. Yahya Efendi'nin iki oğlundan biri Musa iyi bir denizci ve kaptan olduğu için İnebolu'da Musa Reis olarak bilinir olur. Diğer oğlu Hasan askere alınır ve birliğinde yazıcı görevi verildiği için İnebolu'da Hasan Yazıcı Koca olarak anılır. Ancak asker olarak alındığı İnebolu'ya bir daha dönmemiş ve hiç haber alınamamış.

YAHYA Efendi'nin oğlu MUSA Reis, iyi bir kaptandır artık. Usta denizcilerin bile koyun ağzındaki kaya çıkıntısı nedeniyle giremedikleri Gideros Koyu'na fırtınalı bir gecede yelkenli gemisiyle sığınarak yolcularını kurtarınca İnebolu'da ünlenmiş.

MUSA REİS, İnebolu'da Hacı Mehmet Efendi'nin kızı ile evleniyor ve 6 çocukları oluyor. Bunlardan üçü hakkında fazla bir bilgimiz yok. Diğer Zeliha, Fatma, Aziz isimli çocuklarının soyundan gelenle ile akrabalık ilişkilerimiz devam etti.

FATMA, benim anneannem. Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu'nun top ateşine tutulduğu bir gün yaralandığı için "Gazi Fatma Nine" diye bilinir, adını aldığım İnebolulu Hacı Hasan dedem ile evliler.

Dedem, Hacı Hasan, Kurtuluş Savaşı şehididir. Anneannem, Fatma Ninem de Kurtuluş Savaşı Gazisi.

Annemlere "Hacı Hasanlar" sülalesi denirdi. Dedem Hacı Hasan Efendi ve ninem Fatma Hanım'ın evliliklerinden İsmail, Zeliha, Turgut, Naciye, Şaziye, Hürmüz isimlerini verdikleri altı çocukları olur.

ZELİHA, benim annem. Adliye katibi, İnebolulu, KADİR Efendi ile evli. Neşet ve Mehmet adlı iki oğulları var ve bana hamile, yıl, 1918-1919 lar.

İnebolu'da daha Kurtuluş Savaşı'nın başlangıç yılları. Benim de doğduğum günler. Nisan 1919.

İnebolu'ya sık sık Rum baskınları oluyor. Çeteler her tarafta korku saçıyor. Böyle zamanlarda ailenin kadın ve çocukları çevre köylere, dağlık bölgelere yollanıyor, zaman zaman ben annemin karnında, benden biraz daha büyük iki ağabeyim annemin eteğinde, doğumum çok yakın olduğundan, teyzelerim refakatinde, kuzenlerimle birlikte İnebolu'dan çıkıp uygun bir mekanda saklanıyormuşuz. Kırım'da Rusların yaşattığı mezalim İnebolu'da Rum şiddetine dönüşmüş durumda.

Ekler



Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkıp kurtuluş mücadelesini başlattıktan sonra, İnebolu, İstanbul'dan gelen yurtseverlerin, kaçırılan silahların Anadolu'ya geçirildiği yol olmuş. Bu hat çok önem kazanmış. İstanbul'dan İnebolu'ya iniyor, Küre, Seydiler, Kastamonu, Çankırı yoluyla Ankara'ya varıyorlar.

Düşman gemileri bu akışı önlemek için zaman zaman İnebolu önlerine kadar gelir, bölgeyi kontrol ederlermiş.

Bir gün, Yunan donanmasına ait Averof ve Kılış isimli gemilerin Karadeniz'e açıldığı, İnebolu'ya doğru seyir halinde olduğu haberi gelmiş. Bir süre sonra da ufukta donanmanın önce dumanı sonra kendisi görünmüş. İnebolu önlerine doğru gelip tüm sahili kontrol altına almışlar.

İlçe halkının yaptığı ilk iş, tabii yine çocukları, gençleri, çocuklu kadınları korumak için tepelerin ardındaki dağ köylerine yollamak olur.

Annem de elbette çocukları ile dağlara gönderilenler arasındadır, teyzelerim, kuzenlerim, abilerimle bize yine yol görünür.

Fakat, anneannem, Fatma ninem ve Hacı Hasan dedem yaşlı olduklarından köyde kalıyor, gitmiyorlar.

Bombardıman sırasında Hacı Hasan dedem ağır yaralanıyor. Fatma ninem ne yapacağını şaşırıyor, korkudan şakın bir vaziyette bahçedeki su kuyusunun taşlarına tutunarak içine iniyor, kolunda bir ıslaklık hissediyor ama umursamıyor, bir süre sonra sesler kesiliyor, kuyudan yukarı tırmanmaya başlıyor, ilk defa o zaman kolunda bir ağrı duymaya başlıyor, çıktığında kolunun kanadığını görüyor. Yaralandığını öyle anlıyor, bulduğu bez parçalarını sarıp tampon yapmaya çalışıyor. Herkes şehre döndükten sonra kolundaki şarapnel parçasını çıkarttırıp sardırıyor. Bu nedenle anneannem İnebolu'da "Gazi Fatma Nine" diye bilinirdi. Hacı Hasan dedem ise yaraları çok ağır olduğundan iyileşemiyor ve kısa bir süre sonra vefat ediyor.

Anlatan, Hasan Hami Yamaç

Yazan, Seha Yamaç Şahin

Köklerimiz:

*Kırım Müftüsü,

*Oğlu, Kefe Camii İmamı Yahya Efendi,

*Oğlu, Musa Reis, 1800lerin sonları Kefe'den İnebolu'ya göç,

*Kızı Gazi Fatma,

*Kızı Zeliha,

*Oğlu Hasan Hami,

*Kızı Seha

